



Beleidsplan Rotsvast Bijbelschool

Algemeen

Algeheel doel Rotsvast:

Wij willen een plaats creëren waar jonge mensen geraakt zullen worden door de boodschap van Gods liefde. Ook willen we ze leren om handen en voeten te geven aan het evangelie in hun eigen dagelijks leven, zodat zij ook een aanstekelijk christen kunnen zijn voor anderen om hun heen.

Wat doen we?

We creëren een plaats waar jonge christenen kunnen leren wie ze zelf zijn, wat het Koninkrijk van Jezus Christus inhoudt en wat hun eigen plaats in het Koninkrijk mag zijn. Daarbij zullen ze leren om het geleerde in de praktijk te brengen, door onder ander sociaal maatschappelijke acties in de wijken te houden waar de school geplaatst is.

Waarom doen we dit?

Om het individuele geloofsleven van de studenten op te bouwen en te stimuleren, en een beweging van aanstekelijk christelijk leven op gang te brengen in de plaatselijke kerken.

Hoe doen we dit?

Door jongeren vanuit het hele land en vanuit de wijk twee weekenden in de maand, voor een jaar lang te trainen.

Waar doen we dit?

Rotsvast heeft tijdens het seizoen 2019/2020 één locatie in Nederland, in Haarlem. In het seizoen 2020/2021 komt daar een tweede locatie bij in Zaadam.

Daarnaast hebben we sinds 2018 een locatie in Pallisa, Oeganda.

We zullen jonge mensen onderwijzen en ze trainen in het uitoefenen van hun gaven en talenten. We geloven dat geïnspireerd onderwijs en training voor transformatie zal zorgen.

We willen een kruispunt creëren waar we de twee eerdergenoemde doelgroepen (jonge christenen en buitenkerkelijken) met elkaar in contact brengen, zodat ze niet alleen getransformeerde mensen zijn, maar dat ze ook leren om zelf transformerend

te zijn. Zoals ook de kerk geen doel in zichzelf is, willen we ook niet Rotsvast als doel zien.

Doelen van Rotvast voor 2020/2021.

- Afronden van lopende seizoen (juni 2020).
- Werven studenten voor het nieuwe seizoen (september 2020).
- Verbreden van sponsorbasis.
- Naamsbekendheid vergroten
- Visie & Beleidskeuzes
 - t.a.v. betaalde staf;
 - Nadenken over en evt. besluiten tot het starten van ten minste één nieuwe locatie in Nederland en één in Oeganda.
- Uitbouwen en verdiepen werkzaamheden en verantwoordelijkheden stichtingsbestuur.
- Uitwerken huishoudelijk reglement.
- Financiële verslaglegging, fondswerving, budgettering

Organisatie

Vanaf december 2018 is Rotsvast een formele stichting geworden met een onafhankelijk bestuur.

Jan de Haan is als founding father door het bestuur aangesteld dagelijks leiding te geven aan Rotsvast Bijbelscholen en om dit concept verder uit te bouwen.

In de dagelijkse praktijk werkt hij nauw samen met het kernteam van de locatie waar de bijbelschool (op dit moment) wordt georganiseerd.

Financiering

Rotsvast is primair een vrijwilligersorganisatie die draait door en met betrokken mensen die hun bijdrage om niet leveren.

Voor de algemene coördinatie wordt iemand voor een beperkt aantal uren betaald.

Deze betaalde uren worden samen met alle andere onkosten die worden gemaakt voor en tijdens de weekend gefinancierd door middel van giften.

De jaarlijkse inkomsten en uitgaven bedragen ongeveer 50 K.

Exacte verantwoording over 2020 en begroting voor 2021 zal worden vastgesteld door het bestuur.

Informatie& Public Relations

Belangrijkste communicatiekanalen zijn

De website: hierop is alle informatie te vinden over de stichting, haar activiteiten, agenda, etc.

De Nieuwsbrief:

2-Maandelijks wordt een nieuwsbrief naar de achterban verzonden. Primair is daarin is de voortgang van de Rotsvast Discipelschapsscholen en de bediening en activiteiten zoals deze worden uitgevoerd door familie de Haan

Historische Achtergronden / ontstaan

Jan en Ruth de Haan, founders van Rotvast zijn 8 jaar predikantsechtpaar geweest in de Kerk van de Nazarener te Haarlem. In deze periode groeide hun visie voor jongeren en voor mensen van de straat en het verlangen om iets te creëren waarbij beide groepen de veranderende kracht van het evangelie zouden kunnen ervaren.

In maart 2016 hebben ze daarom hun bediening als predikant neergelegd en zijn gestart met een eerste locatie in te richten in Amsterdam Zuidoost/de Bijlmer, hier werken we samen met het Leger des Heils. Toen dit een groot succes bleek te zijn werd het jaar daarop (2017) een tweede locatie geopend in Dordrecht in samenwerking met Stichting Vuur en Vlam/Bonfire.

In 2018 werd de eerste locatie in het buitenland geopend en we hopen dat er nog vele zullen volgen.

We zijn organisatorisch gestart als onderdeel van de plaatselijke Kerk van de Nazarener in Haarlem, waar Jan de Haan als geordineerd predikant nog steeds zijn verantwoording aan aflegt. In 2018 werd het echter een noodzaak om een eigen stichting te starten, ivm het interkerkelijke karakter en de meerwaarde van een bestuur die dichter op de zaak zou kunnen zitten.